



The Slyffirapuff

Gryffindor

Interview met Haast Onthoofde Henk

Belle: Hallo meneer, het is superleuk dat u even met mij wil praten.

Henk: Goedenavond Belle, geen probleem, ik vind het heel fijn dat je met me komt kletsen.

Belle: Ik kom u wat vragen stellen voor het blad "De Slyffirapuff" dat is een blad over alle afdelingen van Zweinstein.

Henk: Wat leuk, nou vraag maar raak.

Belle: Wat is nou precies u volledige naam?

Henk: Heer Hendrik van Malkontent tot Maling

Belle: En waarom word u "Haast Onthoofde Henk" genoemd? Al denk ik dat je dat wel kunt zien...

Henk: Tsja, ze noemen me zo omdat ik dus haast onthoofd ben, mijn hoofd zit nog een heel klein beetje op mijn lichaam vast.

Belle: Hoe komt het dat u u hoofd bijna bent verloren?

Henk: Oh dat is een lang verhaal....nou goed dan, ik was wat bezweringen aan het oefenen... op een vrouw... ik had haar per ongeluk slag tanden gegeven, toen werd ik ter dood veroordeeld maar de bijl waarmee ik onthoofd zou moeten worden was heel erg bot en mijn hele hoofd wou er maar niet af komen...

Belle: Zo... dat is nogal wat, maar waarom vind u het nou zo erg dat u niet helemaal bent onthoofd?

Henk: Omdat volledig onthoofde geesten een veel hogere rang hebben, als ik volledig onthoofd was had ik mee kunnen doen aan de polowedstrijd van de "Koplopers" ik meld me nog elk jaar aan...

Belle: U bent het afdelingsspook van Gryffindor, wat doet u allemaal als afdelingsspook?

Henk: Uhhh...Rondvliegen door het kasteel... en de leerlingen van Gryffindor helpen natuurlijk!

Belle: Heel erg bedankt dat u al mijn vragen hebt beantwoord, ik hoop dat de lezers er ook blij mee zullen zijn, tot ziens!

Henk: Tot ziens!

